

ROUND TRAVEL

ΑΘΗΝΑ: ΣΑΧΤΟΥΡΗ 103, ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Τηλ.: 2103319761

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12. Τηλ.: 2810280040

www.roundtravel.gr – www.efiges.com

ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΥΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ (All Inclusive) στην ΜΟΜΠΑΣΑ

ΕΠΙΚΟ ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗ ΓΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ

ΝΑΪΡΟΜΠΙ, ΛΙΜΝΗ ΝΑΪΒΑΣΑ, ΛΙΜΝΗ ΝΑΚΟΥΡΟΥ, ΜΑΣΑΪ ΜΑΡΑ, ΜΟΜΠΑΣΑ

10 ΗΜΕΡΕΣ / 8 ΝΥΧΤΕΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

15/6 | 6/7 | 7, 9 & 14/8



ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΑΦΡΙΚΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΜΑΔΙΚΑ

ΣΤΥΛ: ΦΥΣΗ / ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ

Ένα αρσενικό λιοντάρι απολαμβάνει τη μεσημεριανή ραστώνη κάτω από μια μοναχική ακακία στο Μασάι Μάρα, ενώ ένας θηλυκός ελέφαντας κάνει μπάνιο το μικρό του σε έναν νερόλακκο. Τεράστιες αποικίες από ροζ φλαμίνγκο καθρεφτίζονται στα νερά της λίμνης Νακούρου. Στα παραδοσιακά χωριά των Μασάι, οι χαμογελαστοί άνθρωποι των φυλών είναι οι θεματοφύλακες της πανάρχαιας ιστορίας της αφρικανικής ηπείρου με τις αχανείς σαβάνες, τα εθνικά πάρκα και τα τροπικά δάση.

Τί κι αν τα περισσότερα ταξιδιωτικά γραφεία αντιμετωπίζουν την Κένυα ως ένα «εκκεντρικό» ταξιδιωτικό trend; **Στο Γραφείο μας αποδίδουμε φόρο τιμής στην αντιπροσω-πευτικότερη χώρα της Αφρικής μέσα από τα αλλεπάλληλα ταξίδια που έχουμε πραγματοποιήσει και συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε σ' αυτήν.**

Στο εξαιρετικά οργανωμένο αυτό ταξίδι θα κάνουμε δυναμικά σαφάρι για να δούμε από απόσταση αναπνοής το «Big 5» της άγριας ζωής (λιοντάρι, ελέφαντας, ρινόκερος, βουβάλι, λεοπάρδαλη), θα μείνουμε σε πολυτελή λοτζ στην καρδιά των Πάρκων, ενώ θα απολαύσουμε τον ήλιο και τη θάλασσα στις κοσμοπολίτικες παραλίες της Μομπάσα!

Ακολουθήστε μας λοιπόν σε έναν προορισμό που βρυχάται δυνατά, όπως το λιοντάρι που μόλις ξύπνησε. Η Κένυα των βασιλικών σαφάρι μας καλεί να την εξερευνήσουμε κι εμείς δεν έχουμε, παρά να ακολουθήσουμε το άγριο και γι' αυτό, αλάνθαστο ταξιδιωτικό ένστικτό μας!



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 4*sup, lodge
- Ημιδιατροφή στο Ναϊρόμπι
- Ξενάγηση στο Μουσείο Κάρεν Μπλίξεν στο Ναϊρόμπι
- Δείπνο στο φημισμένο εστιατόριο Carnivore
- Πλήρης διατροφή (σαφάρι & Μομπάσα)
- Επίσκεψη στη λίμνη Ναϊβάσα
- Διανυκτέρευση στη λίμνη Νακούρου και σαφάρι
- Διαμονή σε λωτζ κατά την επίσκεψή μας στο Πάρκο Μάρα και σαφάρι στο μεγαλύτερο καταφύγιο άγριας ζωής
- Ξενάγηση στη Μομπάσα (παλιό λιμάνι, πορτογαλικό φρούριο)
- Χαλάρωση στην εξωτική παραλία του ξενοδοχείου στη Μομπάσα



...ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;

Κάρεν Μπλίξεν Μια βαρονέσα ανάμεσα στους Μασάι!

5 + 1 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τη ζωή και το έργο της σπουδαίας συγγραφέως που ύμνησε την Κένυα στο «Πέρα από την Αφρική»



Πριν επισκεφτούμε το σπίτι της συγγραφέως που λειτουργεί ως μουσείο στο Ναϊρόμπι, μαθαίνουμε λίγα πράγματα για εκείνη και το έργο της.

«Είχα ένα αγρόκτημα στην Αφρική, στους πρόποδες των λόφων Νγκονγκ. Ο ισημερινός περνά εκατόν εξήντα χιλιόμετρα βόρεια απ' αυτούς τους ορεινούς όγκους, και το αγρόκτημα απλώνεται σε υψόμετρο πάνω από χίλια οκτακόσια είκοσι μέτρα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ένωθες ότι ανέβηκες ψηλά, ότι πλησίασες τον ήλιο, νωρίς όμως το πρωί και το σούρουπο η ατμόσφαιρα ήταν διαυγής και γαλήνια, και οι νύχτες κρύες. Γεωγραφική θέση και υψόμετρο συντελούσαν στη δημιουργία ενός τοπίου που όμοιό του δεν υπήρχε σε ολόκληρο τον κόσμο. Πλούτος και αφθονία πουθενά. Ήταν η Αφρική διυλισμένη στα χίλια οκτακόσια είκοσι μέτρα, σαν τη δυνατή και καθάρια ουσία μιας ηπείρου».

Πίσω από την αέρινη φιγούρα με το χαρακτηριστικό τουρμπάν στο κεφάλι και το μολύβι γύρω από τα μάτια κρυβόταν μια βασανισμένη και εκκεντρική ύπαρξη που σκανδάλιζε την κοινωνία με τις αιρετικές απόψεις της γύρω από τους θεσμούς. Ιδού όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Κάρεν Μπλίξεν.



1. Γεννήθηκε στα 1885 στο Ρούνγκστεντ της Δανίας. Ο πατέρας της Βίλχεμ Ντίνεσεν, καταγόταν από οικογένεια γαιοκτημόνων κι είχε σχέσεις με τη μοναρχία. Αυτοκτόνησε το 1895, συνέπεια βαριάς κατάθλιψης μετά τη διάγνωση του με σύφιλη. Αυτό θα είναι το πρώτο από τα πολλά πλήγματα στη ζωή της Μπλίξεν, καθώς και το πρώτο κομμάτι του μοτίβου με τη συγκεκριμένη αρρώστια που θα την κυνηγάει σε όλη της τη ζωή.
2. Πολίτης του κόσμου από μικρή ηλικία, σπουδάζει ζωγραφική στην Κοπεγχάγη, τη Ρώμη και το Παρίσι. Παράλληλα, ασχολείται με την γραφή, ενώ δημοσιεύει την πρώτη ιστορία της σε ηλικία μόλις 22 χρονών.
3. Το 1913 παντρεύεται τον δεύτερο ξάδελφό της, τον Σουηδό βαρόνο Μπορο φον Μπλίξεν-Φίνεκε. Μαζί μετακομίζουν στην Κένυα, Γη της Επαγγελίας για τους νέους Ευρωπαίους για να στήσουν μια φυτεία καφεόδεντρων σε μια φάρμα στους πρόποδες των λόφων Νγκονγκ, περίπου 10 χιλιόμετρα από το Ναϊρόμπι.
4. Ένα χρόνο αργότερα, ο άντρας της, της μεταδίδει τον ιό της σύφιλης. Η Μπλίξεν αναγκάζεται να υποβληθεί σε σκληρές θεραπείες με υδράργυρο και αρσενικό. Στα βαρέα μέταλλα αποδίδεται -όσο μεγαλώνει- η πολύ κακή κατάσταση της υγείας της.
5. Παρά τα προβλήματα υγείας της, στα μάτια της Μπλίξεν ο τόπος είναι μεγαλειώδης. Η άνυδρη Αφρική είναι ο δικός της επίγειος παράδεισος. Σε αυτό συνηγορεί και ο πλατωνικός έρωτάς της με τον Άγγλο Ντένις Φιντς Χάτον με τον οποίο ανέπτυξε μετά το διαζυγίο της μια μακροχρόνια σχέση. Ο Χάτον πέθανε το 1931, όταν το αεροπλάνο του συνετρίβη.
6. Υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο στη σχέση της Μπλίξεν με τον πνευματισμό. Πολλές πηγές, καθώς και ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, αναφέρουν πως η συγγραφέας, ως σύγχρονος Φάουστ, αντάλλαξε την ψυχή της με τίμημα ατέλειωτη γοητεία και λογοτεχνική επάρκεια. Στο γράμμα της προς τον αδελφό της τον Απρίλιο του 1926 γράφει πως αυτή η «συμφωνία» της χάρισε έμπνευση, σοφία και δημιουργία. Με τα σημερινά δεδομένα της εποχής ωστόσο, δεν θα μπορούσαμε να βρούμε τίποτα το δαιμονικό σε μια γυναίκα που αναγκάστηκε από νεαρή ηλικία να απαρνηθεί τη σεξουαλικότητά της (εξαιτίας της σύφιλης) και που στην προσπάθειά της να ανατρέψει την οδύνη τη μετουσιώνει σε καλλιτεχνική δημιουργία και ορμή που σκανδαλίζει.

ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΥΑ

ΝΑΪΡΟΜΠΙ, ΛΙΜΝΗ ΝΑΪΒΑΣΑ, ΛΙΜΝΗ ΝΑΚΟΥΡΟΥ, ΜΑΣΑΪ ΜΑΡΑ, ΜΟΜΠΑΣΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ημέρα 1η: Αθήνα – Ναϊρόμπι Carnivores για μια νύχτα!

Συγκέντρωση τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για Ναϊρόμπι.

Με την άφιξή μας στην πρωτεύουσα της Κένυας, μεταφερόμαστε στο ξενοδοχείο μας για τακτοποίηση και ξεκούραση. Το βράδυ, μια πρώτη γεύσης της πόλης μας περιμένει στο διεθνούς φήμης εστιατόριο Carnivore, στο οποίο θα απολαύσουμε εξαιρετικές ποικιλίες κρεατικών.



Ημέρα 2η: Ναϊρόμπι - Μασάι Μάρα Επικός προορισμός σαφάρι!

Πλούσιο πρωινό και αναχώρηση για την επικράτεια της φυλής των Μασάι, στο γνωστό Εθνικό Πάρκο Μάρα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας προς την αφρικανική σαβάνα, αντικρίζουμε το σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο του Μεγάλου Ρήγματος. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως η στενή λωρίδα που καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της αφρικανικής ηπείρου, δείχνει να διευρύνεται κατά 6 με 7 χιλιοστά τον χρόνο.

Το πολυτελές λοτζ στο οποίο θα εγκατασταθούμε βρίσκεται μέσα στην καρδιά του Πάρκου. Κι η στιγμή που όλοι περιμέναμε, επιτέλους φτάνει! Σαφάρι μέσα στο μεγαλύτερο καταφύγιο άγριας ζωής! **Λιοντάρια, ζέβρες, γαζέλες, ελέφαντες και πολλά είδη πουλιών συνιστούν μια εμπειρία παρατήρησης της άγριας ζωής που πρόκειται να καταγραφεί στην ταξιδιωτική μας συνείδηση με χρυσά γράμματα.**



Ημέρα 3η: Μασάι Μάρα

Στην Αφρική με τους Μασάι

Αντιλόπες, βούβαλοι, λιοντάρια, ύαινες, ζέβρες, ρινόκεροι, λεοπαρδάλεις σε απόσταση αναπνοής, μας καθηλώνουν με την κυριαρχία τους και μας δίνουν την ευκαιρία να τα αποθανάτισουμε στον φυσικό τους χώρο στο φωτογραφικό σαφάρι που πραγματοποιούμε το πρωί. Το απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε προαιρετικά, όσοι επιθυμείτε ένα τυπικό χωριό της φυλής των Μασάι.

Η αφρικανική φυλή με τα στοιχεία πρωτογονισμού στον τρόπο ζωής είναι σημαντικός θεματοφύλακας της αφρικανικής παράδοσης. Στο παραδοσιακό χωριό θα έχετε την ευκαιρία να τους γνωρίσετε από κοντά, αλλά και να αγοράσετε χειροποίητα αναμνηστικά μικροαντικείμενα, συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία. Η άνεση των λοτζ μας εξασφαλίζει ένα ξεκούραστο απόγευμα συνοδεία ενός εξαιρετικού δείπνου με τοπικές σπεσιαλιτέ.



Ημέρα 4η: Μασάι Μάρα - Λίμνη Ναϊβάσα - Λίμνη Νακούρου Γαλάζια λίμνη με ροζ φλαμίνγκο

Λίγο πριν φτάσουμε στη λίμνη Νακούρου, **κάνουμε μια στάση στη λίμνη Ναϊβάσα για να φωτογραφίσουμε το μοναδικό υπερθέαμα των όμορφων φλαμίνγκο που ζουν εκεί.**

Στη λίμνη Νακούρου, αντικρίζουμε έναν καταπράσινο, ανάγλυφο καμβά φιλοτεχνημένο με πινελιές άγριας ζωής. Στην αυθεντική αυτή εμπειρία σαφάρι μας δίνεται η μοναδική ευκαιρία να θαυμάσουμε τον λευκό και τον μαύρο ρινόκερο, αν είμαστε τυχεροί την λεοπάρδαλη, καθώς και άλλα, μικρότερα άγρια ζώα. Δείπνο και διανυκτέρευση.



Ημέρα 5η: Λίμνη Νακούρου – Ναϊρόμπι Πέρα από την Αφρική: Στο σπίτι της Κάρεν Μπλίξεν

Χτισμένο πάνω στον Ισημερινό, το Ναϊρόμπι διαθέτει ευχάριστο κλίμα και πολλά αξιοσημείωτα μέρη στην οποία θα βασίσουμε την περιήγησή μας. Τα κυβερνητικά κτίρια από την εποχή της ανεξαρτησίας το 1963, το διεθνές συνεδριακό κέντρο Κενυάτα -σήμα κατατεθέν της πόλης-, το κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού, η τοπική αγορά πλαισιώνουν το κέντρο της πόλης, λίγο πριν φτάσουμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Στο Μουσείο της Κάρεν Μπλίξεν που στέγασε τη Δανή συγγραφέα από το 1914 έως το 1931 θα δείτε τα προσωπικά αντικείμενα μιας εκκεντρικής προσωπικότητας που προτάθηκε πολλές φορές για το Νόμπελ λογοτεχνίας κι άφησε παρακαταθήκη αριστουργήματα όπως το «Πέρα από την Αφρική», τις «Επτά γοθικές ιστορίες» και το «Γιορτή της Μπαμπέτ». Αν επιθυμείτε, μπορείτε να αξιοποιήσετε τον ελεύθερο χρόνο του απογεύματος ώστε να επισκεφθείτε ένα κέντρο με καμηλοπαρδάλεις. Μπορείτε να γνωρίσετε από κοντά, να χαϊδέψετε και να τα φωτογραφίσετε τα χαριτωμένα ζώα σε μια μοναδική εμπειρία επαφής με τη φύση.





Ημέρα 6η: Ναϊρόμπι – Μομπάσα

Μομπάσα με βουτιές στον Ινδικό Ωκεανό

Αποχαιρετώντας το Ναϊρόμπι, αναχωρούμε για την τροπική πρωτεύουσα της Κένυας, τη Μομπάσα. Αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο μας για μια βουτιά στα ζεστά νερά του Ινδικού.

Δείπνο και διανυκτέρευση.



Ημέρα 7η: Μομπάσα

Στη γειτονιά με τις σκαλιστές πόρτες και άλλες ιστορίες από το αφρικανικό άστυ

Μετά το πρωινό μας ξεκινά η ξενάγηση της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης και κέντρου του παράκτιου τουρισμού της Κένυας. Το **παλιό λιμάνι**, έδρα δουλεμπορίου μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, η πολύχρωμη **παλιά αραβική γειτονιά** με τις εκκλησιαστικές, σκαλιστές πόρτες φιλοτεχνημένες δια χειρός έμπειρων τεχνιτών, αλλά και η επίσκεψή μας σε ένα από τα πολλά **κέντρα ξυλογλυπτικής**, αποτελούν μερικά από τα σημεία που θα τραβήξουν το ενδιαφέρον μας. Την ίδια στιγμή, το περίφημο **πορτογαλικό φρούριο** που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, συμπληρώνει τα must see αξιοθέατων της τροπικής Μομπάσα.



Ημέρα 8η: Μομπάσα

Στον τροπικό της Μομπάσα: Παιχνίδια στον ήλιο, κολύμπι στον ωκεανό!

Αποτείνουμε φόρο τιμής στον ήλιο, τη θάλασσα και την παραλία του ξενοδοχείου που μας καλεί γεμάτη υποσχέσεις. Κι αν μπροστά στην εξωτική αυτή λαγνεία κλείνετε ερμητικά τα μάτια, τότε σας προτείνουμε μια εναλλακτική αξιοποίηση της μέρας: Μια εκδρομή μέχρι το κοσμοπολίτικο Μαλίντι είναι η ιδανική ευκαιρία για να τροφοδοτήσετε τη φωτογραφική σας μηχανή με εντυπωσιακές λήψεις από το μεγαλύτερο ωκεάνιο πάρκο της Ανατολικής Αφρικής!



Ημέρες 9η – 10η: Μομπάσα– Αθήνα

Αποχαιρετώντας την Κένυα

Λίγες ελεύθερες ώρες ακόμα στη Μομπάσα και αναχωρούμε για το αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής μας. Αφήνουμε την αφρικανική χώρα χορτασμένοι από εμπειρίες του υψηλού ταξιδιωτικού class που προσφέρει το RoundTravel και εικόνες «υψηλής ανάλυσης» που όμοιες της ως τώρα είχαμε τη δυνατότητα να δούμε μονάχα σε ντοκιμαντέρ. Άφιξη στην Ελλάδα νωρίς το πρωί της 10ης μέρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.

ΠΤΗΣΕΙΣ



ΔΙΑΔΡΟΜΗ	ΩΡΑ	ΩΡΑ
	ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ	ΑΦΙΞΗΣ
Αθήνα – Αντίς Αμπέμπα	00.45	06.55
Αντίς Αμπέμπα -Ναϊρόμπι	11.10	13.10
Μομπάσα – Αντίς Αμπέμπα	17.30	19.50
Αντίς Αμπέμπα - Αθήνα	23.00	03.00*

(*) Αφιξη την επόμενη μέρα

TIMES

Αναχωρήσεις και από
Θεσσαλονίκη
...Ρωτήστε μας για τις τιμές!

Ταξίδι	Διατροφή	Αναχ/ση	Διαμ/νή	2κλινο	1κλινο	Φόροι Είσοδοι
ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΗΝ KENYA 10 ημέρες	HB ημιδιατροφή στο Ναϊρόμπι FB Πλήρης διατροφή στα πάρκα, All Inclusive στην Μομπάσα	15/6, 6/7 7, 9 & 14/8	4*, 4*sup Lodge	1.490	+590	+1.020

Το Ταξίδι σας προσφέρει:

- Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Ethiopian Airlines
- Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 4* sup και πολυτελή λοτζ στο σαφάρι
- Πλήρη διατροφή στο σαφάρι και όλα τα γεύματα (all inclusive) στη Μομπάσα
- Ημιδιατροφή στο Ναϊρόμπι (περιλαμβάνεται δείπνο στο φημισμένο εστιατόριο Carnivore στο Ναϊρόμπι)
- Επίσκεψη στο εκπληκτικό μουσείο Κάρεν Μπλίξεν στο Ναϊρόμπι & στο φρούριο στην Μομπάσα
- Είσοδο στο Πάρκο Μασάι Μάρα
- Φιλοδωρήματα
- Τοπικούς ξεναγούς
- Έμπειρο αρχηγό/συνοδό σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
- Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες



ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- × Αχθοφορικά
- × Βίζα εισόδου 50€
- × Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

- Συνιστάται η χρήση δολαρίων ΗΠΑ (έκδοσης από το 2011 και μετά).

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα προορισμού.
- Εάν πρόκειται να επισκεφθείτε περισσότερες της μιας χώρες, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν και οι αντίστοιχες κενές σελίδες στο διαβατήριό σας.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ

Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.roundtravel.gr καθώς και στα έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής.