

Ιαπωνία

Αναχώρηση 28^{ης} Οκτωβρίου: 25/10-05/11/2024



1^η Ημέρα

Αναχώρηση μέσω Αντίς Αμπέμπα. Στάση στη πρωτεύουσα της Αιθιοπίας με ολιγόωρη παραμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο με γεύμα (Visa Free προσφορά της αεροπορικής εταιρίας). Βραδινή πτήση για Τόκιο.

2^η Ημέρα

Άφιξη στο διεθνές αεροδρόμιο Ναρίτα. Συνάντηση με τον τοπικό αντιπρόσωπο και μεταφορά στο ξενοδοχείο για παραλαβή δωματίων και διανυκτέρευση.

3^η Ημέρα

Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, ξεκινάμε για την πρώτη μας ξενάγηση στο Τόκιο. Με το μισθωμένο από το γραφείο λεωφορείο και με την συνοδεία τοπικού ξεναγού θα απολαύσουμε τον πανοραμικό γύρο του Τόκιο. Πρώτη στάση θα έχουμε στο αυτοκρατορικό παλάτι, περνώντας από τον Πύργο του Τόκιο. Θα σταματήσουμε στην διάσημη διασταύρωση της Σιμπούγια και θα συνεχίσουμε για την επίσκεψη στον φημισμένο Σιντοϊστικό Ναό "Μεϊτζι Τζεγκού", αφιερωμένο στον αυτοκράτορα Μεϊτζι και στην σύζυγό του Shōken.

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Government Building για να απολαύσουμε από ψηλά την πανοραμική θέα του Τόκιο. Ακολουθώντας περνώντας από την ηλεκτρική πόλη Ακιχαμπάρα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Ασάκουσα, όπου θα δούμε τον Ναό Σένσο-τζι, γνωστό και ως Ασάκουσα Κανόν, καθώς εδώ φυλάσσεται το αγαλματίδιο της θεάς Κανόν. Θα έχουμε έπειτα χρόνο για να περπατήσουμε το δρομάκι Νακαμίσε-ντόρι, ανάμεσα σε δεκάδες γραφικά μαγαζάκια με πάγκους, όπου βρίσκει κανείς τα πάντα: εντυπωσιακά κιμονό, σπαθιά σαμουράι, μάσκες του παραδοσιακού θεάτρου, χειροτεχνίες, σουβενίρ, παραδοσιακές γιαπωνέζικες λιχουδιές και τόσα άλλα. Ελεύθερος χρόνος και προτείνουμε επίσκεψη στο πύργο Sky Tree από τους ψηλότερους ουρανοξύστες στον κόσμο με ύψος 534μ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4^η Ημέρα

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την ιερή πόλη του Νίκκο. Φτάνοντας θα διασχίσουμε την τοξωτή και κατακόκκινη γέφυρα Σιν-κιό (Ιερή Γέφυρα) πάνω από τον ποταμό Νταϊγία, και ανηφορίζοντας θα επισκεφτούμε το ιερό Τόσο-γκου με τα πολυτελέστατα και περίτεχνα διακοσμημένα κτίσματα. Δεκάδες πέτρινα φανάρια οδηγούν στην κύρια πύλη του συγκροτήματος, αλλά και του μαισουλίου του Shogun Tokugawaleyasu. Η Παγόδα, ο Ιερός Στάβλος, οι Ιερές Αποθήκες, ο Πύργος του Τυμπάνου, το εσωτερικό ιερό Χόντεν θα μας εντυπωσιάσουν. Θα επισκεφτούμε στη συνέχεια τους καταρράκτες Κεγκόν και τη λίμνη Τσουζέντζι, και αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Τόκιο. Διανυκτέρευση.

5^η Ημέρα

Μετά το πλούσιο πρωινό μας θα πάμε στη περιοχή Σιμπούγια, με τη διάσημη διασταύρωση, που θεωρείται η πιο πολυσύχναστη στο κόσμο. Θα φωτογραφηθούμε φυσικά και στο άγαλμα του διάσημου σκύλου Χάτσικο. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και ο φημισμένος Σιντοϊστικός Ναός "Μεϊτζίτζεγκού", αφιερωμένος στον αυτοκράτορα Μείτζι και στην σύζυγό του Shōken, ο οποίος στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, μέσω των πολιτικών του, μετέτρεψε την Ιαπωνία από ένα παρακμιακό φεουδαρχικό έθνος, σε παγκόσμια πρωτοπόρα δύναμη. Θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας στη περιοχή Γκίνζα με τα υπερπολυτελή καταστήματα διάσημων οίκων και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη μεγάλη ψαραγορά Τζουκίντζι όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να γευτούμε διάφορες λιχουδιές. Η περιήγησή μας συνεχίζεται έχοντας προορισμό το τεχνητό νησάκι Odaiba. Εδώ θα επισκεφθούμε το μοναδικό μουσείο TeamLabPlanets, που προσφέρει στους επισκέπτες μια διαδραστική εμπειρία όλων των αισθήσεων. Προσφορά του γραφείου μας. Μέσω του διασκεδαστικού υπέργειου μετρό θα απολαύσουμε τη θέα στη διάσημη γέφυρα του ουράνιου τόξου, που το βράδυ φωτισμένη είναι φαντασμαγορική. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και φώτο. Προτείνουμε την επίσκεψη στη μεγάλη

ρόδα με την υπέροχη θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο με караβάκι μέσω του ποταμού Σουμέδα. Διανυκτέρευση.

6^η Ημέρα

Σήμερα αποχαιρετάμε το Τόκυο και μετά το πρωινό ξεκινάμε με το τρένο βολίδα (Shinkansen) για την πόλη Νάρα. Μια μικρή, γραφική και ήσυχη πόλη πολύ γνωστή για το αχανές της πάρκο, που φιλοξενεί πάνω από χίλια διακόσια ελάφια, που κυκλοφορούν ελεύθερα. Η επίσκεψη των ιστορικών μνημείων θα ξεκινήσει από τον ναό Τοντάι-τζι, που φιλοξενεί το πελώριο χάλκινο άγαλμα του Νταιμπούτσου (Μεγάλος Βούδας) ύψους 16 μέτρων. Ακολουθεί επίσκεψη στον Σιντοϊστικό ιερό KasugaTaisha, αγαπημένο βωμό της πανίσχυρης οικογένειας Fujiwara. Ο ναός βρίθκει από αφιερωματικά μπρούτζινα φαναράκια, που όταν φωτίζονται το βράδυ, προσδίδουν μια εξωκόσμια εικόνα στο τοπίο. Με ένα περίπατο στην Naramachi, πρώην γειτονιά των εμπόρων με τα παραδοσιακά ξύλινα σπίτια και τους μικρούς βραχόκηπους κλείνουμε την επίσκεψή μας στην γοητευτική Νάρα. Αργά το απόγευμα παίρνουμε το τρένο για το Κιότο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση

7^η Ημέρα

Ξεκινάμε τη περιήγησή μας στο πανέμορφο Κιότο, εδώ που κτυπάει η καρδιά της αυθεντικής Ιαπωνίας. Κατ' αρχάς θα πάμε στην περιοχή Αρασιγιάμα ("Βουνό της Καταιγίδας"), όπου θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το εντυπωσιακό και πανέμορφο Δάσος Μπαμπού. Πέρα από το φυσικό του κάλλος, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του συγκεκριμένου δάσους είναι ο ιδιαίτερος ήχος που παράγεται, καθώς ο άνεμος περνά μέσα από τα καλάμια και τις φυλλωσιές των μπαμπού. Ένα μοναδικό θαύμα της φύσης, που αφήνει άναυδο κάθε επισκέπτη! Στη συνέχεια θα δούμε τις παραδοσιακές κατοικίες των ιερέων στον Ναό του Παραδεισένιου Δράκου (Τενριουτζι). Ακολουθεί επίσκεψη στο περίφημο Χρυσό Περίπτερο Κινκάκουτζι (Kinkakuji) και στο Κάστρο Παλάτι Νιτζο (Nijo), γνωστό για τον ξύλινο ναό του. Τέλος, θα περπατήσουμε στην παλιά, γραφική συνοικία γκεϊσών Γκιόν, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

8^η Ημέρα

Μετά το πρωινό θα ταξιδέψουμε με το τρένο βολίδα για την Χιροσίμα. Πρώτα όμως, θα μεταφερθούμε στο ιερό νησί της Μιγιαζίμα, ξεκινώντας την βόλτα μας από την πολύ φωτογραφημένη πύλη «Ιτσουκουσίμα». Πρόκειται για την πιο χαρακτηριστική θαλάσσια πύλη (Torii) της Ιαπωνίας, το απόλυτο σύμβολο της Σιντοϊστικής κουλτούρας. Με ύψος 16,8 μέτρων, κατακόκκινη σαν φωτιά, στέκει περήφανα μέσα στην θάλασσα ενώ μπορεί να προσεγγιστεί με τα πόδια από την παραλία, ανάλογα βέβαια με το ύψος της στάθμης της παλίρροιας. Η πύλη κατασκευάσθηκε τον 6ο αιώνα και το 1996 καταγράφηκε ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ουνέσκο. Επιστροφή στην Χιροσίμα και η ξενάγησή μας θα αρχίσει από το Πάρκο και Μουσείο της

Ειρήνης με το μοναδικό κτίριο που έμεινε στο σημείο που εξερράγη η ατομική βόμβα την 6η Αυγούστου του 1945. Στη συνέχεια θα δούμε το κενοτάφιο προς τιμήν των χιλιάδων θυμάτων, την Αιώνια Φλόγα και τα εκθέματα από τις τραγικές εκείνες μέρες, που όχι μόνο προκαλούν συγκίνηση αλλά συνάμα αφήνουν τον επισκέπτη βαθιά προβληματισμένο από τις επιπτώσεις της χρήσης των πυρηνικών όπλων. Με τρένο βολίδα ,θα φτάσουμε το βράδυ στο ξενοδοχείο μας στο Κιότο. Διανυκτέρευση.

9^η Ημέρα

Μετά το πρωινό αναχώρηση για την κοντινή Οσάκα, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ιαπωνίας και μεγάλο οικονομικό και εμπορικό κέντρο. Εδώ θα επισκεφτούμε το κάστρο της Οσάκα πιστό αντίγραφο του παλιού κάστρου που καταστράφηκε στον πόλεμο, ενώ το πάρκο με τις κερασιές που το περιβάλλει αποτελεί όαση δροσιάς και προσφέρεται για ρομαντικούς περιπάτους. Ακολούθως, θα πάμε στη περιοχή της Ουμέντα με τα υπερμεγέθη φουτουριστικά κτίρια. Η ανάβαση στο UmedaSkyBuilding, το 19ο ψηλότερο οικοδόμημα στην περιφέρεια της Οσάκα, είναι μία μοναδική εμπειρία. Αποτελείται από δύο συνδεδεμένων μεταξύ τους πύργους των 40 ορόφων, στεγάζει πολλά γραφεία πολυεθνικών εταιρειών και η 360 μοιρών θέα από τον τελευταίο όροφο κόβει την ανάσα και αποκαλύπτει αυτό που χαρακτηρίζεται σαν "Ιαπωνικό θαύμα". Θα καταλήξουμε στην πολύχρωμη περιοχή Dotombori, εκεί όπου χτυπά η εμπορική και νυχτερινή καρδιά της Οσάκα, με εκατοντάδες καταστήματα, εστιατόρια κάθε είδους και μπαρ εκατέρωθεν του ομώνυμου καναλιού που τη διασχίζει. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

10^η Ημέρα

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση με το τρένο βολίδα για Τόκυο. Άμεση μετάβαση στο αεροδρόμιο Narita και πτήση επιστροφής μέσω Αντίς Αμπέμπα για Αθήνα.

11^η Ημέρα

Άφιξη στην Αντίς Αμπέμπα, μεταφορά σε πολυτελές ξενοδοχείο για ξεκούραση και ελεύθερος χρόνος μέχρι τη βραδινή μας πτήση για Αθήνα.

12^η Ημέρα

Άφιξη στην Αθήνα με τις καλύτερες αναμνήσεις από το ταξίδι μας.

Τιμή: 2.950 € με φόρους

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου σταθμού με ETHIOPIAN AIRLINES
- Πολύ καλά ξενοδοχεία Τόκιο: Hotel Villa Fontaine Hatchobori Tokyo 3* , Κιότο: Hotel Daiwa Roynet Kyoto Ekimae Premier 4* ή παρόμοια
- 4 διανυκτερεύσεις στο Τόκιο
- 4 διανυκτερεύσεις στο Κιότο
- JRpass7 ημερών με τα τρένα βολίδα (Shinkansen)
- Πρωινό καθημερινά
- Δείπνο παραδοσιακό SUKIYAKI προσφορά του γραφείου μας
- Επίσκεψη στο team Lab Planets προσφορά του γραφείου μας
- 8-ωρη περιήγηση στο Τόκιο με ιδιωτικό λεωφορείο
- Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
- Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους
- Τοπικοί ξεναγοί
- Έμπειρος αρχηγός-συνοδός από την Αθήνα
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
- Δημοτικοί & Τοπικοί φόροι 50€ / άτομο
- Προαιρετική ξενάγηση στην Αντίς Αμπάμπα περίπου 40€ / άτομο
- Προαιρετική ασφάλεια EXTRA II της Interamerican με καλύψεις και για COVID-19: 25€ κατ' άτομο
- Φιλοδωρήματα & αχθοφορικά
- Γεύματα
- Προσωπικά Έξοδα

Σημειώσεις:

Η σειρά των εκδρομών και επισκέψεων μπορεί να τροποποιηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς όμως παραλείψεις.

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ETHIOPIAN AIRLINES:

- 25/10 ΑΘΗΝΑ-ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΑΜΠΑ 01:40-06:55
- 25/10 ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΑΜΠΑ – ΤΟΚΥΟ (NARITA) 22:35 – 20:05 (+1)*
- 03/11 ΤΟΚΥΟ (NARITA) – ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΑΜΠΑ 20:30-07:45 (+1)*
- 04/11 ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΑΜΠΑ – ΑΘΗΝΑ 23:35– 05:05 (+1)

*Μέσω Incheon (ICN), Νότια Κορέα – χωρίς να αλλάξετε αεροπλάνο